

Sanal Colombo Planı gerçek Türkiye

G-8 zirvesi sırasında yaşanan küreselleşme karşıtı gösterilerin ve öldürülen İtalyan gencinin hatıraları belleklerde henüz çok taze iken, Sydney kenti de çapı çok daha ufak ve şiddet seviyesi sıfıra yakın olsa da yine küreselleşme karşıtlarının gösterilerine sahne oldu. Bu sefer hedef herhangi bir zirve veya toplantı yoktu ama Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn'un Sydney'yi ziyaret etmesi göstericiler için yeterli bir sebepti. Wolfensohn'un otelinin önünde toplanan küreselleşme karşıtları, slogan attılar ve kentin evsiz ve fakirlerine ücretsiz çorba dağıtarak mesajlarını iletmeye çalıştılar.

James Wolfensohn'un Avustralya ziyaretinin sebebi ise "Sanal Colombo Planı" adı verilen ve Üçüncü Dünya ülkelerinde internet temelli eğitimin yaygınlaştırılmasını amaçlayan bir proje. 1951'de başlatılıp 1980'lere kadar sürdürülen orijinal Colombo Planı ile fakir ülkelerden gelen öğrencilere Avustralya'da tahsilleri için burs sağlanmış ve ayrıca bu ülkelere teknik yardım temin edilmişti. Bu seferki plan ile bu ülkelere gerekli bilişim altyapısı sağlanacak, okullara internet götürülecek ve öğretmenlere konuya yönelik eğitim verilecek. Önümüzdeki beş yıl içinde aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve toplam olarak 1.3 milyar Avustralya Doları'na mal olacak bu projeye Avustralya hükümeti, 200 milyon Avustralya doları ve teknik destek ile katkıda bulunacak.

Şu anda dünya nüfusunun yarısı, yani 3 milyar kişi, günde iki doların altında bir gelirle hayatta kalmaya çalışıyor. Gelir dağılımındaki eşitsizlik, hem ülkelerin kendi içerisinde hem de ülkeler arasında korkunç boyutlarda yaşanıyor. ABD, uzayı silahlandırmak için milyarlarca dolar harcarken Botswana nüfusunun üçte biri AIDS'le pençeleşiyor. Fakirlikle mücadele etmek için ise en önemli silah eğitimidir. Üçüncü Dünya borçlarının silinmesi bile bu ülkelere sadece geçici bir rahatlık verebilir. Cehalet devam ediyorsa o borçlar

çok kısa sonra aynen geri gelir. 50 yıl önce başlatılan Colombo Planı ile Avustralyalılar, fakir ülkelerin öğrencilerini misafir etmiş ve okutmuşlar. Şimdi ise gelişen teknoloji sayesinde eğitim bu insanların ayaklarına götürülecek.

Şu bir gerçek ki insanların kendilerini eğitmelerini ve geliştirmelerini bekliyorsak onlara "git kardeşim kitap oku, bir kursa yazıl" demeden önce daha kolay ve masrafsız ulaşabilecekleri kaynakları verebilmeliyiz. Bunun için de teknolojiyi kullanmak tek yoldur. Televizyon ve internetin etkili kullanımıyla insanların hayatları değiştirilebilir. Bu yüzden "Sanal Colombo Planı" üzerinde düşünülmesi ve ülkemize de uyarlanması gereken çok önemli bir projedir. İlgilenenler (www.ausaid.gov.au) adresinden daha fazla bilgi alabilirler.

Bugün Türkiye'de her türlü teknolojik imkan var. Ancak maalesef amaçlar ve kullanımlar çok farklı. Televizyonların hali malum. "Mankenlerini ve şarkıcılarını en

yakından tanıyan toplum" unvanını herhalde çoktan kazanmışızdır. İnternet de gayet yaygınlaştı. Ancak yönlendirilmeyen ve teşvik edilmeyen gencin interneti "chat" amacı dışında kullanmasını beklemek de pek gerçekçi değil sanırım.

"Sanal Colombo Planı" sayesinde Doğu Asya, Pasifik ve Afrika'nın fakir ülkelerindeki çocuklar interneti kullanarak Avustralya standartlarında eğitim alacaklar. Türkiye'yi kalkındırmak ve sınıf atlatmaktan bahsediyorsak, bunları kimin gerçekleştireceğini düşünmeli; Laila'da eğlenenler, milyar dolarlık düğün yapanlar yerine dikkatimizi ülkenin dört bir yanında eğitime ve bilgiye muhtaç çocuklara çevirmeliyiz.

Yüksek teknolojinin kullanımı ile eğitimin hem yaygınlaşması hem de kalitesinin yükselmesi sağlanır. Bu da toplam üretkenliği artırır. Ülkemizin uzun vadeli geleceğinin temeli de finans piyasalarında veya IMF anlaşmalarında değil burada yatar. Beyin doyduktan sonra karın zaten aç kalmaz...

MELBOURNE'dan

ALTAY ATLI
atli@deakin.edu.au